

500ste wedstrijd is unieke mijlpaal



1980
Eddy
Merckx
met
de
gouden
fiets

JUNI	
20	1 Bierbeek
20	8 Mel-Wizel
26	14 Hornbeek
20	22 Velm
20	29 Oostende
20	29 Eggen-Pittem
20	29 Tombak-Ovarijse
ms	30 St-Pieters-Leeuw
JULI	
28	5 Brakele
20	6 Handzame
20	6 Landen (Laar)
ms	21 Ildergem
28	26 Herenthout
28	26 Eke
20	27 Haan (Kwaadmecheler)
ms	28 Boezinge
FINALE	
Zondag 10 augustus	Wolvertem-Messe

DE GOUDEN FIETS
VOOR NIEUWELINGEN.
Op de foto Eddy Merckx
met zijn nieuwe koercontract

Eddy Merckx in 1980 bij de gouden fiets, de prijs voor de winnaar van het regelmatigheids criterium waar Bierbeek deel van uitmaakte. Repro Vertommen

BIERBEEK

Voor wielierclub Bierbeeks Sportcomité vzw was het gisteren een absolute hoogdag. Niet alleen omdat de wedstrijd voor beloften en elite zonder contract de belangrijkste koers van het jaar is, maar vooral omdat ze daarmee al aan hun 500ste wedstrijd zitten. «Dat moet bijna een unicum zijn in ons land, want de dorpskoersen en -kermessen sterven steeds meer uit en dat willen wij in Bierbeek absoluut vermijden.»

KENNY HENNENS

Het Bierbeeks Sportcomité zag al in 1947 het licht. «Ondertussen zitten we toch al aan onze 500ste wedstrijd en hebben er al meer dan 18.000 renners aan de start gestaan, wat bijna een unicum moet zijn in België», zegt huidige

voorzitter Guy Vanautgaerden. Het verhaal van de plaatselijke wielierclub is er eentje dat doorkomt met leuke anekdotes en een pak bekende namen. «De laatste jaren organiseren we enkel nog wedstrijden voor de jongeren, beloften en elites zonder contract, maar van 1950 tot 1967



Organisator Guy Vanautgaerden tijdens de wedstrijd gisteren. Foto Vertommen

hielden we 20 profkoersen. Ook de zeven cyclocrossen en de 21 liefdadigheidscriteria op Sint-Kamillus, waarbij de renners hun premies teruggaven aan de psychiatrische patiënten, waren legendarisch», aldus Vanautgaerden. «Maar je kan de organisatie van toen niet meer vergelijken met nu. Ik heb in ons archief zelfs teruggevonden dat wij destijds een boete kregen van de politie van 35 frank, omdat 'De meester' richtingsaanwijzers op de weg had geschilderd (lacht). Grote namen die bij ons aan de start kwamen, zijn onder meer Eddy Merckx en Rik Van Looy, die in de jaren '60 35.000 oude Belgische frank startgeld vroeg en dat ook kreeg. De prijzen van toen zijn

wel hilarisch zoals bijvoorbeeld een fietsbel, een binnenband of een ketting (lacht). Bekende winnaars zijn onder meer Jef 'Poeske' Scherens, de Amerikaan Levi Leipheimer, huidig bondscoach Carlo Bomans, Niels Albert en het huidige groot talent uit Heverlee Jasper Stuyven.»

Gouden periode

Toch zijn de tijden waarin elk dorp nog zijn kermiskoersen had al lang verleden tijd. «Die gouden periode komt spijtig genoeg nooit meer terug en dat zie je vooral aan de opkomst. Vroeger stonden er soms bijna 2.000 toeschouwers langs de weg, vandaag de dag - als alle omstandigheden meezitten - mogen we al blij zijn

met een 500-tal kijklustigen», aldus nog Vanautgaerden. «Maar wij zijn financieel gezond, wat niet veel Belgische clubs kunnen zeggen. Wij kunnen rekenen op meer dan 100 sponsors en een 50-tal leden, dus we zitten zeker nog niet op ons tandvlees.» «Of wij nog grote namen aan de start kunnen krijgen? Daar moeten wij niet meer op hopen aangezien wij geen startgeld betalen, maar wij zijn al blij wanneer er enkele streekrenners komen opdagen. Al willen we met de wielierclub en onze wedstrijden de dorpskermessen zeker zo lang mogelijk levend houden. Tijdens de koers dorpsgenoten tegenkomen die je al lang niet meer hebt gezien, daar doen we het voor.»