

Dag Van Autgaerden,

Het is ons zeer aangenaam U vandaag zo talrijk welkom te mogen heten op deze eerste ontmoetingsdag.

Graag brengen we daarbij een eresaluut aan ons oudste aanwezige familie-lid Théo Van Autgaerden " le meunier " uit Limal. Aan hem wijden we verder in deze brochure nog een bijdrage.

De idee voor deze eerste bijeenkomst was reeds jarenlang sluimerend aanwezig bij velen onder ons. Steeds echter bleef het bij een vaag verlangen , dikwijls een onuitgesproken wens . Een gelijkaardige familiebijeenkomst van de familie JOCHMANS ( afstammelingen van de ouders van onze grootmoeder Amelie Jochmans ) in het voorbije najaar in het Waalse dorpje Baisy-Thy, waar de familie Van Autgaerden goed vertegenwoordigd was, zou de doorbraak betekenen voor de vormgeving van dit feest.

Van elke tak van de kinderen van Peter en Pekke uit Bierbeek werd iemand uitgenodigd om deel uit te maken van het organisatiecomité. Een eerste vergadering had plaats in Bierbeek op zondag 26 januari 1975 bij tante Julia. Ijverig werden er toen op die wel zeer geanimeerde vergadering plannen gesmeed, herzien en ... verworpen. 's Avonds wisten we toen één ding vast : dit feest moest en zou er komen. Al de rest stond nog op losse schroeven.

Ijverig en ook wel eens met minder entoesiasme werden de adressen ingezameld .

Op 2 maart kwam de tweede contactname . Het programma kreeg hier vaste vorm en de taken werden verdeeld . Zo zou tante Yvonne contact opnemen met de nakomelingen van de broers en zusters van Peter Ré en Gustave en Julia Gathy zouden de familie Jochmans aanspreken en uitnodigen met ons mee te feesten. We vertrokken immers van de gedachte dat het een groot feest zou moeten worden.

Aanvang juni waren we dan zo ver dat de uitnodigingen konden verzonden worden. Nu bleef het afwachten hoe U, waarde lezer, en de vele anderen die hier vandaag aanwezig zijn op ons voorstel zouden reageren. Dat dit met veel entoesiasme gebeurde was voor ons een spoorslag om alles naar best vermogen te organiseren opdat het fijn zou worden.

Of dit feest voor U lukken zal hangt echter in de eerste plaats van U af. Laat uw stralende blijheid van deze dag en uw uiteindelijke tevredenheid over dit feest onze dank worden voor het vele gespresteerde werk en tevens een stimulans om in de toekomst nog beter te doen.

Voor het feest van vandaag zijn er 176 volwassenen en 30 kinderen ingeschreven. Een paar recente droevige gebeurtenissen zullen voor sommigen een hinderpaal zijn om hier vandaag bij ons te zijn. Wij weten echter dat zij in gedachten bij ons zullen zijn en ook wij zullen hen tijdens de eucharistieviering indachtig zijn. Voor anderen zal het vroegtijdig heengaan van een echtgenoot, vader of moeder vandaag weer zwaarder dan andere dagen aangevoeld worden. Laat de zekerheid dat zij van in de Vrede van de Heer met ons meefeesten voor hen een troost zijn.

Het opzet van deze eerste familiebijeenkomst is niet dat wij op het einde van deze dag elkaar vaarwel zeggen om elkaar slechts zelden terug te zien. Deze dag moet een mijlpaal worden in de rijke geschiedenis van de familie Van Autgaerden.

De waarde en de structuur van ons geslacht dwingen ons elkaar meer te ontmoeten zodat onze kontakten steviger zullen worden.

Onze voorouders waren hardwerkende eenvoudige mensen die met veel liefde voor hun vaak talrijk kroost in eenvoud hun dagen sleten zonder daarbij de kunst van l e v e n te vergeten. Hun kinderen zijn van Bierbeek uitgezwermd over het Vlaamse en het Waalse landsgedeelte. Het heimwee naar Bierbeek was voor allen echter de aantrekkingskracht om nog heel vaak terug te keren naar dat kleine dorp waar de deur van Pekke en Peter en later van Nonkel Romain en tante Julia altijd voor hen gastvrij open stond. Ze voelden er zich thuis en " thuis zijn " is " goed zijn " . In stille dankbaarheid zullen wij daarom vandaag ook even verwijlen bij de laatste rustplaats van hen die ons reeds verlaten hebben.

Dit eenvoudige gedenkboek is voor U gemaakt , oudere en jongere VAN AUTGAERDEN en voor U allen , nakomelingen van Ludovicus Van Autgaerden, onze " Peter Stok " .

De tijd ontbrak ons om het allemaal perfect te doen zoals we het graag hadden gewild. We deden het echter uit dank voor onze ouders en voorouders en omdat we fier zijn V A N A U T G A E R D E N te heten.

We hebben veel aangename uren beleefd bij de opzoekingen voor en de praktische uitvoering van dit boekje . Indien dit eenvoudige brochuurtje moge bijdragen om de familie dichter tot elkaar te brengen en mocht het U nog een en ander leren over onze familie , dan voelen wij ons gelukkig want dan is ons opzet geslaagd.

Posthuum brengen wij hulde aan de nagedachtenis van Nonkel Jules Van Autgaerden van Brussel wiens levenswerk het was de geschiedenis van Bierbeek en van de familie voor het nageslacht te bundelen. Groot is onze dankbaarheid tegenover hem.

Wij danken tenslotte ook U allen voor uw aanwezigheid en bereidwillige medewerking.

Moge het een onvergetelijke dag worden.

D. V. A.  
Bierbeek.